

## Artikel van de maand – November 2013

### Zendingsaspecten in het evangelie – Lukas (1)

*Door Dr. Steef van 't Slot*



Een belangrijk aspect in het Lukasevangelie is Jezus' ontmoetingen met heidenen, o.a. uit Tyrus en Sidon,<sup>1</sup> een gelovige Romeinse centurion<sup>2</sup> en een Gadareense bezetene die Hij bevrijdde en naar zijn dorp terugstuurde om te vertellen wat Hij voor hem gedaan had.<sup>3</sup> Na een meningsverschil met wat Samaritanen<sup>4</sup> stelt Jezus dat we geen recht van wraak hebben op 'koppige autochtonen' die ons hun medewerking weigeren. De aard van Jezus' boodschap is redding, niet vernietiging. Het was niet

de tijd voor Gods dag van wraak, een clausule die Jezus weglijet toen Hij Jesaja citeerde.<sup>5</sup> Nu is het tijdperk van genade. Een andere ontmoeting met een Samaritaan leidde tot diens genezing.<sup>6</sup>

We onderscheiden een aantal zend-principes in het evangelie. Het begint allemaal met gebed. Jezus bad voor Hij Zijn discipelen koos<sup>7</sup> en voordat hij besloot wat voor campagnestrategie Hij volgen zou.<sup>8</sup>

Later wordt ons een zeldzaam kijkje in Jezus' ondersteuningsteam gegund.<sup>9</sup> Zo'n team is nodig voor iedere zending en bestaat vaak uit wie door zijn of haar bediening gezegend zijn. In Mattheüs zagen we de eerste korte-termijn campagne van de apostelen; Lukas geeft ons er een kortere versie van.<sup>10</sup>

Jezus' manier om de motivatie van nieuwe zendingen te testen is interessant.<sup>11</sup> Er zijn drie categorieën. Tegen de *eerste* zegt Hij 'de vossen hebben holen...' met andere woorden: ben je bereid je comfortabele leventje te verlaten? Mij volgen en voor Mij werken kost je wat! Tegen de *tweede* zegt Hij 'laat de doden hun doden begraven' wat een aanmoediging is prioriteiten te stellen voordat je in de bediening kunt staan. Tegen de *derde* geeft Hij commentaar op 'achterom zien', wat betekent: ben je echt bereid je oude leven achter je te laten?

Lukas beschrijft, afwijkend van Mattheüs, een tweede korte-termijn campagne. Nu worden 72 mensen uitgestuurd.<sup>12</sup> Jezus prent Zijn apostelen in dat er meer werkers nodig zijn. Na hun

---

<sup>1</sup> Luk. 6:17

<sup>2</sup> 7:1-10

<sup>3</sup> 8:26-39

<sup>4</sup> 9:51-56

<sup>5</sup> 4:18,19; Jes. 61:2b

<sup>6</sup> Luk. 17:11-19

<sup>7</sup> 4:42a, in voorbereiding op 5:1-11

<sup>8</sup> 4:42a, in voorbereiding op 4:43,44; zie ook 5:16 & 6:12-16

<sup>9</sup> 8:2,3

<sup>10</sup> 9:1-9

<sup>11</sup> 9:57-62

<sup>12</sup> 10:1-18 het kunnen er ook 70 geweest zijn, naar het aantal van de eerste volkenlijst in Gen. 10

eerste campagne<sup>13</sup> begrepen zij hoeveel werk er gedaan moest worden. Jezus' oplossing is: meer werkers sturen en Zijn discipelen zeggen er voor nog meer te bidden.<sup>14</sup> Weer zien we het niet-vestigen principe van korte-termijn werk: 'neem niet mee en groet niet'.<sup>15</sup>

De man van vrede is het meest geneigd de Vredevorst en Zijn boodschappers te ontvangen.<sup>16</sup> De zending lokaliseert en zegent deze persoon en nadat hij het evangelie aangenomen heeft wordt hij het bruggenhoofd in dat gebied. Als zelfs geen enkele man in dat gebied te vinden is, moet de vloek – die al over dat gebied ligt vanwege het verwerpen van de Heer – bevestigd worden doordat de werkers het stof van hun voeten schudden.<sup>17</sup>

Kennis leidt tot verantwoordelijkheid.<sup>18</sup> Als het evangelie verworpen wordt, zijn de gevolgen erger dan voor de heidenen uit Sodom, Tyrus en Sidon die het niet gehoord hebben. Jezus noemde in deze context ook Salomo, de Koningin van Sheba en Jona's prediking in Ninevé.<sup>19</sup>

De passage over Satan die uit de hemel viel<sup>20</sup> herinnert ons aan Jozua, die zijn officieren zei hun voeten op de nek van vijf overwonnen koningen te zetten.<sup>21</sup> Jezus verwijst naar Zijn overwinning op Golgotha, waar Hij Zijn vijanden openlijk ten toon zou stellen om zo over hen te zegevieren.<sup>22</sup> Daarmee verwijst Hij naar het aspect van geestelijke strijd in zending.

De integriteit van de zending is erg belangrijk, als contrast tot de hypocrisie die Jezus bestrijdt in de Farizeeën en wetgeleerden. Christelijk karakter kan niet genoeg benadrukt worden. Als Jezus spreekt over de lamp van het lichaam, zegt Hij dat het licht van het evangelie alleen door ons heen kan schijnen, wanneer we de duisternis uit ons lichaam (ons hart en denken) bannen.<sup>23</sup> Onze ogen moeten de goede kant op kijken opdat onze voeten het juiste pad bewandelen.<sup>24</sup> Zonder dat licht wordt ieder evangelisch getuigenis uitgeschakeld. Duisternis in je leven toelaten in het geheim zal de publieke uitstraling ervan verminderen.

Later zegt Hij 'jullie reinigen alleen de buitenkant van de beker'.<sup>25</sup> Hij contrasteert de glimmende buitenkant met de verrotte binnenkant. Jezus noemt een gevende houding naar de armen als medicijn tegen hebzucht. Dit zijn diepe, on-onderhandelbare principes en doorslaggevende factoren, of gelovigen ware discipelen zullen worden of niet. De rest van het gedeelte<sup>26</sup> laat zien dat een gelovige zonder integriteit niet beter is dan een Farizeeër. Huichelaars dragen maskers omdat ze dingen te verbergen hebben. Eerlijke mensen hebben niets te verbergen: ze kunnen de buitenkant *en* de binnenkant laten zien zonder zich te hoeven schamen. Hypocrisie heeft geen zin: uiteindelijk zal alles geopenbaard worden.<sup>27</sup>

---

<sup>13</sup> 9:1-6

<sup>14</sup> 10:1,2

<sup>15</sup> 10:4-11; wij zouden zeggen: 'laat je comfort achter' en 'stel niet uit, word niet afgeleid'

<sup>16</sup> 10:6,16; Jes. 6:9

<sup>17</sup> Luk. 10:10-15

<sup>18</sup> 10:13-15

<sup>19</sup> 11:29-32

<sup>20</sup> 10:18

<sup>21</sup> Joz. 10:24

<sup>22</sup> Kol. 2:15

<sup>23</sup> Luk. 11:33-36

<sup>24</sup> Spr. 4:23-27

<sup>25</sup> Luk. 11:37-41

<sup>26</sup> 11:42-54

<sup>27</sup> 12:1-3

