

## Artikel van de maand – Augustus 2013

### Missiologische waarnemingen in het NT (17) – 1 Johannes

*Door Dr. Steef van 't Slot*



Wat voor God prediken we?<sup>1</sup> Is het Hij in Wie geen enkele duisternis is en Die het beste met ons voor heeft? Of mengen we er gedachten aan een boze heerser, kritische schoolmeester, of cynische potentiaat bij, die onze fouten bekijkt en wraak plant? Velen worstelen met zulke vervuilde godsbeelden. Om God te begrijpen moeten we naar Jezus kijken:<sup>2</sup> vriendelijk, bewogen, geduldig, gewillig en machtig om te genezen, troosten, bevrijden en onderwijzen. Hij haat hypocrisie,<sup>3</sup> want het verdoezelt zonde en

verkiest te pretenderen wat het niet is.<sup>4</sup>

De unieke kracht tot behoud van het evangelie wordt benadrukt:<sup>5</sup> er is geen redding buiten Christus, Die de enige weg is tot de Vader<sup>6</sup> en tot het eeuwige leven.<sup>7</sup>

De oude apostel begreep dat hij niet eindeloos kon doorgaan de gemeenten te onderwijzen. Daarom leerde hij zijn discipelen afhankelijkheid van de zalving van de Heilige Geest, wanneer er geen menselijke leraren zijn.<sup>8</sup> Zendingen moeten hetzelfde doen: discipelen zelf de Bijbel leren lezen en die toe te passen op hun situaties, onder leiding van de Geest.

De vermaning door te gaan in Hem<sup>9</sup> vuurt ons aan, lettend op Christus' wederkomst, ons geestelijke leven niet alleen goed te *beginnen*, maar ook goed te *voltoeien*. Dan kunnen we onbeschaamd en vol vertrouwen zijn.

Onze levens afleggen voor onze broeders zoals Jezus deed<sup>10</sup> betekent niet *alleen* fysieke dood, maar ook: onze levens *leven*, terwijl we onze broeders dienen met opofferende liefde, en hen hoger achten dan onszelf. Maar hoe ver gaan we? Zullen we ook huizen, carrières, banen en salaris opofferen om ongelovigen te bereiken? Jezus deed dat: Hij kwam als Zending<sup>11</sup> en stierf voor ons toen we nog zondaren waren.<sup>12</sup> Zo moet geloof tot daden leiden.<sup>13</sup>

---

<sup>1</sup> 1 Joh. 1:5

<sup>2</sup> Joh. 14:8-10

<sup>3</sup> Hypocrisie was een van de ergste eigenschappen van de geestelijke leiders in Zijn tijd, zie bijv. Matt. 23:1-30

<sup>4</sup> 1 Joh. 1:6; 2:9

<sup>5</sup> 2:23

<sup>6</sup> Joh. 14:6

<sup>7</sup> 1 Joh. 2:25

<sup>8</sup> 2:20,27

<sup>9</sup> 2:28

<sup>10</sup> 3:16

<sup>11</sup> Filip. 2:5-11

<sup>12</sup> Rom. 5:8

<sup>13</sup> 1 Joh. 3:17,18

Geesten onderscheiden<sup>14</sup> is eenvoudig voor oprechte mensen. De vraag is niet: *kunnen* we ze onderscheiden, maar zullen we ze *de rug toekeren* zodra we weten dat ze fout zijn? Jezus zei dat Zijn Geest ons in alle waarheid zal leiden.<sup>15</sup> Zodra we Hem vragen, zullen we het weten.

Johannes schrijft: ‘Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God’.<sup>16</sup> Hoewel liefde zich uit door vriendelijke daden, kunnen we vriendelijk handelende ongelovigen niet zien als ‘uit God geboren’ louter vanwege hun sociale insteek. Er bestaat geen ‘weg van goede werken’ die mensen redt van zonde; dat kan alleen door geloof in Christus. Jakobus zegt ook dat echt geloof zich uit door daden van liefde, maar dat laatste kan het eerste niet vervangen. De echte betekenis van ‘liefde’ kan het beste weergegeven worden als ‘ieder die [God meer dan iets of iemand] liefheeft is uit God geboren’ (mijn tussenvoeging). De sociale betrokkenheid die wij ‘liefde’ noemen is wellicht helemaal geen liefde, maar door egoïstische motieven beoedelde daden. Johannes kwalificeert zijn stelling door liefde aan Goddelijke natuur te koppelen.<sup>17</sup>

Nog een manier om ware liefde te onderscheiden, is afwezigheid van angst voor straf.<sup>18</sup> Wie zich veilig weet in Gods liefde vreest Zijn straf niet, hoe we ons lijden ook interpreteren. We hebben allemaal tuchtiging nodig,<sup>19</sup> maar God legde onze straf op Jezus.<sup>20</sup> Als we in Hem geloven hoeven we Gods woede niet te vrezen. Dat is het goede nieuws dat zendingen behoren te brengen: vrede met God<sup>21</sup> door Christus, zonder ooit nog te hoeven vrezen.<sup>22</sup>

Dan ontmaskert Johannes de valse godsdiensten. Velen zeggen ‘god’ te dienen, maar ‘god’ kan verschillende gezichten hebben. De sleutel is hoe je over Gods Zoon Jezus<sup>23</sup> denkt. Hoewel Hij de wereld liefhad en er Zijn leven voor gaf, haat zij Hem. Jezus haten, Zijn bestaan ontkennen of de Man te scheiden van Zijn godheid, betekent God haten. Sommige zendingen vrezen dat confrontatie met vijandelijke godsdiensten hun het leven kan kosten. Eindtijd zendingen hebben een martelaarsgeest nodig om de onbereikte volken te bereiken!

Een eigenschap van echt christendom is geloofszekerheid.<sup>24</sup> Niemand hoeft met minder te doen omdat God bij Zijn *voorwaarden* blijft (‘geloof de Heer Jezus’) en Zijn *beloften* (‘en u zult gered worden’).<sup>25</sup> Hij houdt Zich daaraan, onafhankelijk van onze twijfels, die het gevolg zijn van slechte Bijbelkennis. Zendingen kunnen er niet *vanuit gaan* dat hun discipelen die zekerheid hebben; *wij* moeten hen de Bijbelgedeeltes leren die erover spreken.

Eén reden dat sommigen geloofszekerheid missen, is dat ze denken de onvergeeflijke zonde te hebben begaan.<sup>26</sup> Jezus noemde er slechts één, begaan door de Farizeeën, die bewust Jezus’ werken, door Gods Geest gedaan, toeschreven aan de duivel. Dat heet ‘laster tegen de Heilige Geest’,<sup>27</sup> de enige zonde waarvoor geen vergeving is omdat het een berekende en herhaalde verwerping van de waarheid is, niet begaan door *gelovigen* maar door bewust *ongelovigen*. Ze

---

<sup>14</sup> 4:16

<sup>15</sup> Joh. 16:13

<sup>16</sup> 1 Joh. 4:7

<sup>17</sup> 4:8-10

<sup>18</sup> 4:18

<sup>19</sup> Heb. 12:5-11

<sup>20</sup> Jes. 53:4-8

<sup>21</sup> Rom. 5:1

<sup>22</sup> Rom. 8:31-39

<sup>23</sup> 1 Joh. 5:1

<sup>24</sup> 5:10-13,19a

<sup>25</sup> Ook: 4:14-17; Joh. 3:16,17; Hand. 2:38;16:31; Heb. 10:19-22 etc.

<sup>26</sup> 1 Joh. 5:16b

<sup>27</sup> Matt. 9:34; 12:22-32

hebben opzettelijk gezondigd tegen hun geweten en ‘hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht’.<sup>28</sup> Dat is onvergeeflijk omdat het onbekeerlijke verharding is.

---

<sup>28</sup> Joh. 3:18-20