

Artikel van de maand – Juli 2013

Zendingsaspecten in het evangelie – Markus (2)

Door Dr. Steef van 't Slot



Jezus geeft exactere informatie aan wie Hem daar specifiek om vragen.¹ Hoe dichter we bij Hem staan, hoe meer begrip van Zijn plannen Hij ons geeft. Jezus eert hen die het ‘wanneer’ en ‘hoe’ vragen. Binnen de groep van twaalf discipelen was er een binnenste cirkel van drie: Petrus, Jakobus en Johannes. Voor deze bijzondere gelegenheid was Andreas er ook bij.

De houding van Christus' werkers moet waakzaam en alert blijven;² wat niet verbaast als we zien dat sommigen geneigd zijn in slaap te vallen.³

Zelfs ongebruikelijke liefdesdaden aan de Heer vormen kennelijk een legitieme bijdrage aan wereldevangelisatie: denk aan hoe Maria Hem zalfde;⁴ hoe Jozef van Arimathea Hem in zijn eigen graf begroef⁵ en hoe de vrouwen specerijen brachten om Zijn lichaam te zalven na de begrafenis.⁶ Hun verhalen worden overal verteld waar het evangelie verkondigd wordt.

Sommige missies zijn om duidelijke redenen van geheime aard. De verrader bijvoorbeeld, moest niet weten op welke plaats het Laatste Avondmaal gehouden zou worden,⁷ om de mogelijkheid van te vroege verstoring te voorkomen.

Jezus geloofde in openbaring van feitelijke en precieze informatie op de juiste tijd en op discrete wijze.⁸ Op die manier kondigde Hij Zijn op handen zijnde verraad door Judas aan. Minder attente mensen zouden dit gemakkelijk hebben kunnen missen.

Het is acceptabel voor zendingen ontdaan, angstig en ten dode toe door verdriet overmand te zijn ten behoeve van hun bedieningen⁹ – met het verlangen dat hun lijden eindigt – zo lang zij hun wil aan die van God onderwerpen, zoals Jezus deed in Gethsemané.¹⁰ Dit specifieke aspect van onderwerping wordt voortreffelijk beschreven door Edwards.¹¹ Hij stelt dat iedere toegewijde christen vroeg of laat met zijn of haar eigen Gethsemané geconfronteerd wordt.

¹ Mark. 13:3

² 13:5,9,23,33,35,37

³ 13:36; Matt. 25:5

⁴ Mark. 14:9

⁵ 15:43-46

⁶ 16:1

⁷ 14:13-16

⁸ 14:18-21

⁹ 14:33,34

¹⁰ 14:35,36,39

¹¹ Gene Edwards, *Exquisite Agony*,

Gedurende Zijn verhoor beantwoordde Jezus geen enkele beschuldiging over wat Hij gezegd of gedaan had, maar sprak alleen over wie Hij is.¹² Misschien zouden zendelingen hetzelfde moeten doen, als ze zich ooit in soortgelijke omstandigheden bevinden.

Na de opstanding hadden de vrouwen een missie te vervullen *aan de discipelen*, voor deze de hunne konden vervullen *aan de wereld*. De vrouwen waren erg bang tijdens die missie van her-mobilisatie.¹³

Ook in dit evangelie is de vervolgingsfactor aanwezig. Markus ervoer, dat bij evangelieverkondiging en uitbreiding van het Koninkrijk vervolging voorafgaat aan heerlijkheid.¹⁴ Op zijn eerste zendingsreis had hij Paulus en Barnabas voortijdig verlaten, waarschijnlijk uit angst voor vervolging – die inderdaad kwam – op het vasteland van Klein-Azië.¹⁵ Gelukkig keerde hij later terug in de bediening en verzoende zich met Paulus.¹⁶ En ja, gezonden worden omwille van het evangelie vervolgd.¹⁷ Dat was waar in de dagen van Israël toen Jezus en de profeten vóór Hem vervolgd werden, net als dat nu het geval is voor evangeliepredikers veraf en dichtbij.

Hevige vervolging voor Christus' getuigen in de Eindtijd¹⁸ loopt parallel met andere *eschatologische tekenen*.¹⁹ De vreemde natuurverschijnselen *volgen* de ongeëvenaarde verdrukking van die dagen; ze *gaan er niet aan vooraf*.²⁰ *Pas op die tijd* (dus *na die verdrukking*) worden alle uitverkorenen van hemel en aarde verzameld door de engelen.²¹

Sommige zendelingen, als Petrus, overschatten hun bereidheid en capaciteit om lijden te ondergaan schromelijk,²² terwijl, wanneer het gebeurt, ze aantoonbaar niet in staat zijn zelfs maar een kleine prijs te betalen, zoals een uurtje slaap.²³

Bepaald zendingsgedrag is onwenselijk. *Ten eerste*, bediening-gerelateerde omstandigheden waartegen discipelen zich verzetten, kan hun harten verharderen, zodat ze, als de Twaalf, Christus niet meer herkennen als Oplosser van hun hachelijke situatie tijdens hun 'nacht op het meer'.²⁴ *Ten tweede*, geld kan zendelingen afleiden en hun bediening ruïneren – zoals bij Judas.²⁵ *Vervolgens*, toen Gods missie, Israël tot een voorbeeld voor de volken te maken verlaten werd door wettische, hypocriete priesters en Farizeeën, keerde *hun* missie zich *tegen* God, waardoor zij hun dwalingen niet opmerkten. *Ten vierde*, sommige zendelingen strijden de juiste strijd op de verkeerde tijd met verkeerde wapens, waardoor ze God tegenwerken in plaats van voor Hem te werken, zoals Petrus met zijn zwaard.²⁶ *Tenslotte*, soms verraden we Jezus door Hem op afstand te volgen, zoals Petrus,²⁷ in plaats van op de voet.²⁸

¹² Mark.14:60-62

¹³ 16:7,8

¹⁴ 10:37-40

¹⁵ Hand. 13:13; 15:36-40

¹⁶ Kol. 4:10

¹⁷ Mark. 12:1-8

¹⁸ 13:9,10

¹⁹ 13:5-25

²⁰ 13:19

²¹ 13:27,28

²² 14:29,31

²³ 14:32-41

²⁴ 6:45-52

²⁵ 14:10,11

²⁶ 14:47

²⁷ 14:54

Ongeloof in deze zendelingen, zelfs na de aangekondigde opstanding, was verbluffend.²⁹
Doen wij het beter?

²⁸ Op. 14:4b

²⁹ Mark. 16:11,12,14