

## Artikel van de Maand – December 2011

### Zending en eschatologie (3) - Ezechiël

Door Dr. Steef van 't Slot



Ezechiëls boek fascineert vanwege zijn uitersten. Hij profeteert tot de ballingen in Babylon, onder wie hij leefde. Hij sprak Gods woord tot ontwortelde mensen die rouwden over hun verliezen: ellende was het ene uiterste. Het andere is het aantal apocalyptische visioenen dat hij ontving, die jubelend een nieuwe tijd van volledig herstel aankondigen.

In onze dagen zien we dat een groot deel van de Kerk, die onder vervolging leeft, niettemin interculturele zending bedrijft onder de onbereikten. De Chinese kerk is een goed voorbeeld: ze werken aan de uitzending van 100.000 zendelingen door het hele 10<sup>0</sup>-40<sup>0</sup> raam,<sup>1</sup> met als speciaal doel alle onbereikten die ze op hun weg vinden, te bereiken.<sup>2</sup>

Ezechiëls aanvankelijke missie is gericht op *Israëlitische ballingen*,<sup>3</sup> niet op *de volken*.<sup>4</sup> Hij werd aangesteld als wachter over de Israëlieten.<sup>5</sup> Toch lezen we later zoveel profetieën die de volken betreffen, dat we Ezechiëls belangrijke missiologische waarde niet kunnen ontkennen.

Twee *kenmerkende formules* in het boek zijn *ten eerste* Ezechiëls werknaam: God spreekt hem bijna 100 maal aan als ‘mensenzoon’, een titel die Jezus later voor Zichzelf gebruikte. De *tweede* is ‘Dan zullen ze weten dat Ik de Heer ben’ (dat lezen we meer dan 60 maal). Het is missiologisch van belang dat deze uitdrukking zowel op Israël als op de volken slaat; tenslotte bewerkt zending juist die opdracht, dat allen moeten weten dat er geen god is dan God.

Het boek kan beter ingedeeld worden naar *thema's* dan naar *hoofdstukgroepen*. De eenvoudigste is: boodschappen voor Israël,<sup>6</sup> voor de volken<sup>7</sup> en herstelbeloften voor na de ballingschap met eschatologische aspecten die aan het Nieuwe Jeruzalem refereren.<sup>8</sup>

Als we de tegenwoordige apathie onder vele kerken met betrekking tot wereldzending bezien, lijkt hoofdstuk 37:1-14 op hen van toepassing te zijn. Ieder die geprobeerd heeft niet bij interculturele zending betrokken kerken daarvoor te interesseren, kent het wanhopige gevoel ‘Kunnen deze dode botten leven?’ Lauwe, naar binnen gerichte kerken voor zending motiveren lijkt soms net zo onmogelijk als een dal vol dode botten tot leven te willen brengen. Soms komen ze tot op zekere hoogte tot leven (v. 8) maar de Geest ontbreekt. Deze kerken doen wellicht van alles en nog wat, maar de Geest die eeuwenlang zendelingen naar de

<sup>1</sup> Dit is het gebied tussen de 10° & 40° graad noorderbreedte tussen de Atlantische en de Grote Oceaan

<sup>2</sup> Deze beweging wordt beschreven in Hattaway, *Back to Jerusalem*, Piquant, Carlisle, UK, 2003

<sup>3</sup> Ez. 1:1; 2:3-5; 3:4,5,11,15

<sup>4</sup> 3:6

<sup>5</sup> 33:7

<sup>6</sup> Ez. 1-24; 33; 34; 36; 37

<sup>7</sup> 25-32; 35; 38; 39

<sup>8</sup> 40-48

uitersten der aarde zond is grotendeels afwezig. In 2002 was er een zendingsleger van ongeveer 200.000 mensen.<sup>9</sup> Het totale wereldchristendom telde toen ongeveer 2 miljard mensen. Dat komt neer op 1 zending per 10.000 gelovigen. We zouden ons moeten schamen en bidden voor een nieuwe uitstorting van de Geest van Zending!

Dan lezen we over de Dag des Heren,<sup>10</sup> een term die we ook in andere profeten tegenkomen,<sup>11</sup> en die refereert aan het oordeel over heidenen zowel als over ontrouw Israël.<sup>12</sup> Onze verantwoordelijkheid als zendingen is alle volken te waarschuwen dat die Dag komt.

Eén van de eigenschappen van de Dag des Heren is dat de hemellichamen niet langer normaal functioneren.<sup>13</sup> Het herinnert ons ook aan de plagen van Egypte,<sup>14</sup> zoals eerder aangegeven.<sup>15</sup> Enkele *Messiaanse verwijzingen* ('Mijn knecht David'; 'één volk onder één Koning') spreekt over herstel voor Israël in het komende duizendjarig Vrederijk.<sup>16</sup> Cryptischere beschrijvingen lijken naar dezelfde gebeurtenis te verwijzen.<sup>17</sup> In bredere, meer geestelijke zin, kunnen deze passages ook naar de Kerk verwijzen. Enkele van Ezechiëls *openbaringsaspecten* kunnen worden gezien wanneer we die vergelijken met het boek Openbaring. Bijvoorbeeld:

<b>Ezechiël</b>	<b>Beschreven onderwerp</b>	<b>Openbaring</b>
1:28	De regenboog	4: 3
1: 5-10; 10	Vier levende wezens, vol ogen	4: 6- 9
2: 9 – 3: 3	De boekrol die opgegeten moest worden	10: 2, 8-10
8: 2	Een Man, met een verschijning als van gloeiend metaal	1:13,15
38 & 39	Gog en Magog	20: 1-10
40 – 48	Plannen voor het Nieuwe Jeruzalem	21 & 22

De Evangelieboodschap, *inclusief haar eschatologische aspecten*, bijv. Christus' wederkomst en Zijn duizendjarige regering op aarde, gevolgd door de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, zouden altijd onderdeel moeten zijn van de benadering van de zending onder iedere willekeurige bevolkingsgroep: in de dagelijkse ellende is er hoop voor de toekomst, want allen die de Naam van de Heer Jezus Christus aanroepen zullen gered worden. Deze NT boodschap wordt goed geïllustreerd door de profeten van het OT.

<sup>9</sup> Johnstone , *Operation World*, 2001:752

<sup>10</sup> Ez. 30:2

<sup>11</sup> Bijv. Jes. 2:12-17; Joël 1:15; 2:1,2; Amos 5:18-20; Zef. 1:7,14-18

<sup>12</sup> Taylor, Tyndale Commentaries, *Ezekiel*, 1976:202

<sup>13</sup> Ez. 32:6-8; Jes. 13:10; Joël 2:30,31; 3:15; Amos 8:9; Matt. 24:29,30; Op. 6:12,13

<sup>14</sup> Ex. 7:20-24; 10:21-23; Taylor, 1976:209

<sup>15</sup> Zie mijn eerste artikel over 'Zending & Eschatologie' van mei 2011

<sup>16</sup> Ez. 34:23,24; 37:22-28

<sup>17</sup> 17:22-24; 21:25-27; 34:25-30