

Artikel van de Maand – September 2011

Zending en eschatologie (2) - Jesaja

Door Dr. Steef van 't Slot



Toen we onze serie over zending en eschatologie begonnen keken we naar het boek Exodus en zagen dat de plagen van Egypte profetische betekenis voor de kerk van vandaag hebben. We kijken nu naar enkele eschatologische elementen in het boek Jesaja, om hun belang voor wereldzending te ontdekken.

De profeten voeren het onderwerp wereldzending een heel stuk verder. Zoals Genesis de hoeksteen voor de volgende boeken bleek te zijn, presenteren Jesaja en

zijn collega's ons belangrijk bouw materiaal vanuit het profetisch perspectief.

Jesaja's naam ('Jehovah is Redding') maakt hem een ware zending, door God gezonden¹ om Zijn verlossing aan Israël en de volken te verkondigen. Zijn boek is veelkleurig: er zijn eschatologische elementen die over de eindtijd spreken, het duizendjarig rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zijn oordeelsprofetieën, waarvan sommigen op Jesaja's tijd slaan en anderen nog zullen uitkomen aan het eind van dit tijdperk. Verbindingen met het boek Openbaring maken het makkelijker te begrijpen over welke tijd de profeet spreekt.

Jesaja gebruikt uitdrukkingen die aangeven dat hij niet over zijn eigen tijd of nabije toekomst spreekt, *maar over de tijd die voor ons nog toekomst is*. Dat zijn: 'in de laatste dagen'; 'op die dag'; 'te dien tijde'; 'in de dagen die komen' en 'de Dag des Heren'. Als we die zien, moeten we ons ervan bewust zijn dat hij spreekt over wat voor ons nog toekomst is.

Er zijn twee hoofdcategorieën: *één groep* van eindtijdprofetieën gaat over Gods *oordeel* over de wereld en *een andere* spreekt over alle *zegeningen* die God voor de Zijnen bereid heeft *na* dat oordeel. Hoewel ondergetekende gelooft in de vestiging van een duizendjarig vreedrijk onder Christus' heerschappij, met Zijn verheerlijkte kerk op aarde na Zijn persoonlijke en fysieke wederkomst, die gevolgd wordt door nog een ander tijdperk dat de bijbel beschrijft als de 'nieuwe hemel en de nieuwe aarde', zijn er ook mensen die slechts in dat laatste geloven. Voor deze studie is dat onbelangrijk omdat het hier alleen gaat over de consequenties voor wereldzending, en dat zal beëindigd worden door het eind van de grote verdrukking.²

Wanneer we dit punt maximaal vereenvoudigen, kunnen we zeggen dat wereldzending een *waarschuwend functie* heeft, waarvoor het alles kan gebruiken dat Jesaja over *oordeel* zegt. Op dezelfde manier heeft wereldzending een *visie-verbredende, bemoedigende en troostende rol* te vervullen door alles te gebruiken wat Jesaja over de prachtige *toekomst na dat oordeel* zegt, die God bereid heeft voor wie Hem liefhebben en gehoorzamen. Het zal ook ons begrip vergroten wanneer we Jesaja's profetieën vergelijken met het boek Openbaring.

¹ Jes. 6:8

² Joh. 9:4 'Er komt een nacht waarin niemand werken kan'

Aangezien er veel eschatologische verzen in Jesaja te vinden zijn, moeten we ons beperken tot het categoriseren van zijn profetieën als TZ (toekomstige zegeningen) en O (oordelen). Wie ongeveer een uur neemt om onderstaande passages te lezen zal er een goed beeld van krijgen.

De vraag of deze zegen-verzen nu over Israël of over de Kerk gaan, kan een twistpunt zijn. Ik zou willen opmerken dat zowel de Kerk als Israël gezegend zullen worden 'te dien dage': de een als geestelijk, de ander als natuurlijk volk. En ze zullen zich in elkaar verheugen.

Als we de teksten in deze groepen onderbrengen, zien we:

1. Jes. 2:1-4 (TZ); 4:2-6; 11:6-16 (TZ); 12:1-6; 18:7 (TZ); 19:18-25 (TZ); 25:6-9 (TZ); 26:1,2,19-21 (TZ); 27:2-6,12,13 (TZ); 28:5,6 (TZ); 29:18,19; 32:1-5 (v. 2-4 is een omkering van 6:9,10); 32:15-20; 33:17-24; 35 (TZ); 40:10,11 (TZ); 41:15-20,25-27 (TZ); 43:18-20; 52:7-12; 54:11,12 (vergelijk met Op. 21); 60 (TZ – v. 11,19,20: vergelijk met Op. 21); 61:4-11 (TZ); 62 (TZ); 64:1,2 (vergelijk met Op. 22:17,20); 65:9,10,17-25 (TZ); 66:7-24.

Lees deze passages en onthoud dat we de enige God dienen Die in staat is al dit moois niet alleen te plannen maar *ook* tot uitvoering te brengen. Geen enkele religie heeft iets te bieden dat zelfs maar in de buurt komt van wat onze God ons belooft!

2. Jes. 2:6-22 (O – vergelijk met Op. 6:15-17); 5:30; 13:6,9,10 (O – vergelijk met Op. 6:12 & 8:12); 19:16,17 (O); 21:9b (O – vergelijk met Op. 18:2); 22:15-19 (oordeel over Satan); 24 (grote verdrukking); 27:1 (oordeel over Satan, vergelijk met Op. 13 & 17); 30:25; 34 (O – vergelijk met Op. 16-18); 47 (idem); 48:20a (vergelijk met Op. 18:2); 51:6a (vergelijk met Hebr. 1:10-12; 2 Pet. 3:10-12 en Op. 6:14).

Maar *deze* passages confronteren ons met de gruwelen die aan de bovengenoemde zegeningen vooraf moeten gaan. Het is een grote opluchting te weten, dat welke ramp ons ook moge treffen het eind niet is; het eind zal heerlijk, magnifiek en eeuwig zijn!

We moeten onthouden dat Jezus 'om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods'.³ Op dezelfde wijze zal 'het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwegen tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden',⁴ zoals Paulus zei.

Dit lijkt de voornaamste eschatologische les te zijn die we van Jesaja leren: ja, er zal lijden en chaos zijn zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Maar dat is het einde niet. Het goede nieuws is dat we de apotheose van menselijke geschiedenis verwachten, die heerlijke climax: de wederkomst van Jezus Christus. Dat is: ongeëvenaarde heerlijkheid voor Zijn kinderen zowel als ongeëvenaarde verschrikking voor wie Hem verworpen hebben. Onze zendingstaak bestaat deels uit het voorbereiden van de wereld op die Dag der dagen.

³ Heb. 12:2

⁴ Rom. 8:18

